

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Είναι μεγάλη μου τιμή να απευθύνομαι σήμερα σε εσάς από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής.
Μας ενώνει όλους το όραμα να ζούμε σε μια χώρα,
που κανένας πολίτης της, δεν θα είναι και δεν θα αισθάνεται στο περιθώριο.
Δεν θα μένει πίσω.
Μας ενώνει και μια βαθιά πεποίθηση:
Να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ,
την ψυχή της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης
των αλλαγών και των αξιών,
που στις επόμενες εκλογές θα Κυβερνήσει.
Αυτό δεν μπορεί να είναι μία αόριστη υπόσχεση για κάποιο μέλλον που περιμένουμε να έρθει μόνο
του,
αλλά μία δέσμευση όλων μας για το παρόν.
Το παρόν του ΤΩΡΑ που βλέπει στο μέλλον.
Φίλες και φίλοι
Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου, η ΝΔ κατέγραψε μια πολύ μεγάλη οπισθοχώρηση.
Ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι την απέρριψαν.
Την αποδοκίμασαν εκκωφαντικά, για τα αδιέξοδα της πολιτικής της.
Η κυβέρνηση της ΝΔ επιχαιρεί για τους ρυθμούς μιας δήθεν ανάπτυξης, που όμως είναι μόνο για
τους λίγους και ισχυρούς.
Επιχαιρεί η κυβέρνηση για τη μείωση της ανεργίας, όταν η ελληνική οικονομία παράγει μαζικά
νεόπτωχους.
Ανθρώπους που δεν είναι φτωχοί επειδή είναι άνεργοι αλλά επειδή εργάζονται σε κακοπληρωμένες
θέσεις εργασίας.
Ανάμεσά τους, πολλοί νέες και νέοι, που ανήκουν στην καλύτερα μορφωμένη γενιά που είχε ποτέ η
πατρίδα μας, και εργάζονται με πολύ χαμηλούς μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, σε πανεπιστήμια και
νοσοκομεία, αδυνατώντας να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να κάνουν οικογένεια.
Μίας ανάπτυξης, όπου κυριαρχούν τα καρτέλ, όπως των τραπεζών, που λυμαίνονται τους
ευρωπαϊκούς πόρους και καταργούν κάθε έννοια ανταγωνισμού.
Καρτέλ, όπως της ενέργειας, που έχουν καταστήσει την χώρα τη 2η ενεργειακά φτωχότερη της
Ευρώπης. Γύρισα τη μισή Ελλάδα σε εκδηλώσεις με το ΠΑΣΟΚ, ως γραμματέας του τομέα
ενέργειας, με συντρόφους και συντρόφισσες για να αναδείξουμε τις στρεβλώσεις αυτές και να
συγκρουστούμε με τα κατεστημένα τους.
Με την σημερινή Κυβέρνηση, οι ανισότητες εκτινάσσονται, αφού αυτή η πρωτοφανής αναδιανομή
πλούτου σε βάρος των πολλών γίνεται χωρίς καμία αντίσταση.
Η Νέα Δημοκρατία επιάρεται για το έργο της, όμως ζούμε την πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού
κράτους, του ΕΣΥ, την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, την κρίση του παραγωγικού
συστήματος, την αδικία στην ενεργειακή και την πράσινη μετάβαση, τις ημιτελείς λύσεις για το
δημογραφικό.
Το ΠΑΣΟΚ έδωσε τη μάχη του, όμως δεν έπεισε τους πολίτες ότι μπορεί να είναι η λύση.
Η 3η θέση στο πολιτικό σύστημα, δεν μας καθιστά δύναμη ανατροπής,
ούτε μας βάζει σε τροχιά διακυβέρνησης.
Ούτε ο Μητσοτάκης θα φύγει έχοντας απέναντι του κόμματα του 13% και του 15% .
Ο κόσμος συνολικά γύρισε την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Η τεράστια αποχή και τα εκλογικά
αποτελέσματα δείχνουν τη μεγάλη δυσαρμονία μεταξύ κοινωνικών προσδοκιών και πολιτικής
έκφρασης.
Και δεν μπορούμε, δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με την κατάσταση αυτή.
Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα της Ιστορίας,
να φανούμε αντάξιοι της ιστορικής μας διαδρομής.
Του Ανδρέα Παπανδρέου της αλλαγής,
του Κώστα Σημίτη του εκσυγχρονισμού,

του Γιώργου Παπανδρέου των μεγάλων τομών εν μέσω μιας κρίσης που ξεπερνούσε τα όρια και τις δυνάμεις της Ελλάδας,

του Ευάγγελου Βενιζέλου που κράτησε την πατρίδα ζωντανή,
της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά που ξανάχτισε το ΠΑΣΟΚ από τις στάχτες του,
και του Νίκου Ανδρουλάκη που ενίσχυσε τα ποσοστά μας.

Κλείνοντας τον κύκλο της επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ, είναι τώρα η ώρα να ανοίξουμε τον κύκλο της υπέρβασης.

Για να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ ένα μεγάλο κίνημα Αλλαγής,
χρειάζεται να ανατάξουμε τις δυνάμεις του,
και σε καμία περίπτωση να μην ανοίξουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και διχόνοιας.

Χρειάζεται τολμηρές τομές,
ρήξεις με παθογένειες του παρελθόντος,
χρειάζεται να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο μέλος μας, χωρίς αποκλεισμούς,
να ξαναγίνουμε Κίνημα, κόμμα μελών, όχι στελεχών και μηχανισμών.
να αναζωογονήσουμε τα συλλογικά μας όργανα,
να ισχυροποιήσουμε την κοινοβουλευτική μας ομάδα,
να δώσουμε λόγο και ρόλο στον καθένα και στην καθεμιά από εμάς.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Στον Δήμο της Αθήνας, το περασμένο φθινόπωρο δώσαμε μια μεγάλη μάχη, απέναντι στον «εκλεκτό της ΝΔ», μια μάχη που οι περισσότεροι τη θεωρούσαν χαμένη.

Πήγαμε σε κάθε γειτονιά της Αθήνας,

ακούσαμε και μιλήσαμε με τον κόσμο, ανεξαρτήτως κομματικών επιλογών, για τα πραγματικά προβλήματα.

Παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα που συνδύαζε το «πώς», το «για ποιους», το «με ποιους», και το «πότε». Ξεκάθαρα, συγκεκριμένα.

Αναδείξαμε το «κοινωνικό ζήτημα» των ανισοτήτων, της φτώχειας και της ακρίβειας και το συνδέσαμε με την παραγωγική καινοτομία και τις ακραίες ενεργειακές-κλιματικές συνθήκες.

Φέραμε πρώτοι στην επιφάνεια την ανάγκη για έναν διαφορετικό τρόπο θωράκισης των πόλεων, ένα διαφορετικό σύνολο υποδομών και θεσμών προστασίας των πολιτών.

Αναδείξαμε το πρόβλημα του υπερτουρισμού που κάνει νέους ανθρώπους και ζευγάρια να εγκαταλείπουν το σπίτι τους, ακόμα και την πόλη τους, υπό το βάρος του στεγαστικού προβλήματος.

Σηκώσαμε τα θέματα αυτά και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (στην ΚΕΔΕ), ώστε να αποκτήσουν εθνική εμβέλεια.

Η νίκη μας στην Αθήνα, η νίκη και σε άλλους δήμους του κέντρου και της περιφέρειας, με θέσεις και απόψεις, με ζωντανή τη σχέση στις γειτονιές, πρέπει να γίνει η απαρχή μιας νέας νικηφόρας πορείας του Κινήματος μας.

Να μιλήσουμε ανοικτά.

Για να κάνουμε τις αλλαγές που θα σηματοδοτήσουν την επανεκκίνηση μας.

Το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε μία ιστορική καμπή.

Είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση, είναι η δύσκολη μετάβαση σε μια νέα φάση ανάπτυξης του Κινήματος.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Συντεταγμένα, ενωμένοι, πρέπει να δώσουμε τη μάχη επανεκκίνησης και αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ.

Όχι για να κερδίσουμε τον Κασσελάκη, αλλά για να νικήσουμε τη ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Αυτόν τον στόχο υπηρετεί η ανάδειξη νέας ηγεσίας.

Δεν αναζητούμε ένα πρόσωπο, ένα Αρχηγό, ένα Μεσσία και δεν έχουμε ανάγκη από Μεσσίες.

Εκείνο που θέλουμε είναι ΗΓΕΣΙΑ, που θα ενώνει, θα εμπνέει, θα είναι προωθητής των Αλλαγών, θα μπορεί να λειτουργεί συλλογικά και συμμετοχικά, θα κάνει πράξη το «μαζί», ώστε ο καθένας να αισθάνεται Ηγέτης στο έργο του και συγχρόνως εγγυητής της Ενότητας.

Μόνος του κανένας δεν μπορεί.

Για αυτό ενώνουμε δυνάμεις για να νικήσουμε την ΝΔ.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι, αυτό το σχέδιο και αυτούς τους στόχους θέλω να υπηρετήσω.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την δική σας συμφωνία, συμμετοχή και στήριξη.

Δεν κρύβομαι, δεν φοβάμαι. Λέω αυτό που αισθάνομαι, μπαίνω μπροστά και ζητώ την στήριξη σας.

Γιατί είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι ο τόπος έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ.

Για να μπορέσει να διαμορφώσει και να υλοποιήσει μια νέα Εθνική Ατζέντα Αλλαγών.

Ο χρόνος δεν επιτρέπει, σήμερα, μια αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών αυτών, αν και αρκετές από αυτές τις έχω παρουσιάσει σε σχετικές δημόσιες παρεμβάσεις μου.

Εντελώς επιγραμματικά, τονίζω ότι δεν αρκεί η διατύπωση αποσπασματικών θέσεων για την αντιμετώπιση των πιο ακραίων κρίσεων, όπως η ακρίβεια.

Χρειάζεται αλλαγή συνολικής κατεύθυνσης,

με επεξεργασία των στρατηγικών επιλογών που θα απαντούν στις αίτια και συγκρούσεις με τα εδραιωμένα κατεστημένα που τις συντηρούν.

Για να οικοδομήσουμε μια Νέα Κοινωνία Υψηλών Προσδοκιών χρειαζόμαστε:

Βιώσιμη ανάπτυξη, όχι όμως στα λόγια, αλλά στην πράξη, που θα δίνει έμφαση στην ευημερία των πολιτών και όχι των δεικτών.

Ενεργειακή δημοκρατία και όχι ολιγαρχία.

Δίκαιη πράσινη μετάβαση, και όχι βίαιη και άδικη.

Κλιματική δικαιοσύνη και όχι οι ασθενέστεροι να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της κλιματικής κρίσης.

Αποκέντρωση των θεσμών και των δομών και όχι ένα συγκεντρωτικό κράτος που διαβρώνει σταθερά τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην αξιοπρεπή εργασία και θα αποκαθιστά την ανισορροπία της φορολογικής πολιτικής.

Αίσθημα ασφάλειας και αξιοπρέπεια στη ζωή, που θα είναι εγγυημένα για όλους τους Έλληνες.

Εθνική στρατηγική που θα θωρακίζει την πατρίδα και θα αναβαθμίζει την Ελλάδα, ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ευρωπαϊκή στρατηγική που θα μας τοποθετεί στην καρδιά των προοδευτικών δυνάμεων για αλλαγές στην Ευρώπη, με κοινές πολιτικές παντού και με πρωτοβουλίες για πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση.

Σε όλα αυτά πρέπει να δώσουμε απαντήσεις, αλλά και να συγκρουστούμε με συμφέροντα και με όσους βολεύονται με την ακινησία.

Και σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι παρών, με την σημαία του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ήμουν παρών σε όλη μου την πορεία στον δημόσιο βίο.

Δεν απεμπόλησα αυτή μου την ιδιότητα, ακόμη και όταν κάποιοι με παρότρυναν να την αποποιηθώ για να μαζέψω ψήφους για τον δήμο της Αθήνας.

Θέλω να δηλώσω ακόμα μια φορά και από το βήμα αυτό, ότι θα παραμείνω Δήμαρχος Αθηναίων σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο γιατί αποτελεί δέσμευσή μου,

αλλά γιατί αποτελεί ένα αμοιβαίο πλεονέκτημα τόσο για την πόλη όσο και για το Κίνημα. Το τοπικό συναντά το εθνικό και το εθνικό το τοπικό.

Είναι Ευρωπαϊκό κεκτημένο που ενδυναμώνει το θεσμό, όπως έχει δείξει η πολύχρονη εμπειρία μεγάλων και μικρότερων ευρωπαϊκών πόλεων, σημαντικών προσώπων περισσότερο ή λιγότερο γνωστών.

Είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση απέναντι στη συγκεντρωτική, γραφειοκρατική εξουσία που έχει κόψει κάθε δεσμό με τους πολίτες και με τον πρώτο βαθμό εγγύτητας των προβλημάτων, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Για αυτό την πολεμούν τόσο πολύ και πολεμούν και εμένα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες ημέρες δέχομαι ακραίες επιθέσεις από την δεξιά, τα συστήματά της και την Ακροδεξιά. Πρόσφατο παράδειγμα η επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με την ευθεία και πρωτοφανή ανάμιξη του στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Με εντολή προφανώς του ίδιου του κ. Μητσοτάκη.

Αυτή η επίθεση χρειάζεται να καταδικασθεί και να απορριφθεί από το σύνολο της παράταξης μας. Το ΠΑΣΟΚ, η δημοκρατική παράταξη, δεν επιτρέπεται να σιωπά, όταν ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρέμβει στην εκλογή του Προέδρου του.

Κάποιοι όμως με ρωτούν. Γιατί τώρα; Είσαι δήμαρχος μόλις 6 μηνών.

Γιατί να μην περιμένεις να περάσει χρόνος, να ωριμάσει το έργο και μετά να επιχειρήσεις την όποια μετάβαση;

Απαντώ.

Γιατί οι συνθήκες επιβάλλουν το πότε.

Ο χρόνος έχει ρήξεις και ρωγμές, δεν είναι στατικός και ακύμαντος όπως κάποιοι νομίζουν.

Τώρα εκτυλίσσεται με ραγδαίο ρυθμό η κρίση και η αποδόμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Τώρα η αποχή είναι πρωτοφανής, ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα και οδηγείται προς επικίνδυνους, ακραίους δρόμους.

Όλα αυτά μας θέτουν όλους προς των ευθυνών μας.

Και οφείλουμε καθαρές απαντήσεις, χωρίς υπεκφυγές, μεταθέσεις στο μέλλον και προσωπικούς υπολογισμούς.

Σε ό,τι λοιπόν με αφορά, θα αναλάβω και θα αναμετρηθώ με την ευθύνη. Και οι πολίτες, τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος, όλοι εσείς θα με κρίνετε.

Σε πνεύμα ενότητας θα συμφωνήσω με τον οδικό χάρτη του Νίκου Ανδρουλάκη και συμφωνώ να είναι μία ανοιχτή διαδικασία μελών και φίλων, που θα στείλει μήνυμα νίκης.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Η ιστορική διαδρομή του Κινήματος σημαδεύθηκε από ιστορικά ορόσημα.

Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα νέο ιστορικό ορόσημο.

Είμαι σίγουρος ότι θα το διαβούμε με ενότητα, τόλμη και αποφασιστικότητα.

Το ΠΑΣΟΚ ανήκει σε όλους μας, σε κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Για να δικαιώσουμε αυτή την ελπίδα χρειάζεται υπέρβαση.

Σε αυτή την πρόκληση, συντρόφισσες και σύντροφοι μπαίνω μπροστά,

και ζητώ την στήριξη σας για να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κυβερνητική δύναμη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε μια στιγμή, ότι οι αντίπαλοι μας δεν είναι εδώ, μέσα σε αυτή την αίθουσα.

Εδώ, όλοι θέλουμε ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ,

Ένα ΠΑΣΟΚ που θα ανοίξει, θα ενώσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και θα νικήσει την ΝΔ, όπως το κάναμε στην Αθήνα.

Και θα κυβερνήσει προς όφελος των πολλών.

Θα νικήσουμε. Να είστε σίγουροι.

Πάμε να νικήσουμε Τώρα.